

Kerk te Menaam

Radio Eénhoorn

ZONDAG 10 mei 2020; 09.30 uur

Thema: Moederdag

Voorganger: ds.J.P.van Olffen



🔔 Muziek: Jezus alleen [m = Lied 939]

Introductie

Votum

Groet

🔔 Muziek: Stil, mijn ziel wees stil (Opw 717)

Gebed

🔔 Muziek: Laat mij zijn een instrument. (EL 387)

Voor kleine en grote oren.



Muziek: 10.000 redenen (Opw 733)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 19:26-27a, nbv 2004

*Toen Jezus zijn moeder zag staan,
en bij haar de leerling van wie hij veel hield,
zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’
en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’*



Muziek: Dit is de dag (Opw 32/EL 425)

Verkondiging



Muziek: De kracht van Uw liefde. (Opw 488)

Gedicht

Hope en betrouwen

(skreuan yn de tiid fan de koronakrisis, troch Wieke de Boer)

Is der noch hope yn in tiid fan wanhoop
Wanneer wer r̄est en frede yn ús hert
Yn dizze tiid fan sykte en fan soargen
Oer hiel de wrâld en ús oant tinken set?

Wy mienden dat wy alles koene
Dit wol ik dwaan, dat doch ik net

Minsken yn earmoed' dy't gjin keuze hawwe
Lizze hja ús echt wol nei oant hert?

Wy sitte yn'e lytse loege
Betizing en fertwiv'ling slagge ta.
Wy wolle graach wer fleurich libje
Rêst en fêstichheid wer ha

Hâlde wy hope yn in tiid fan wanhoop
Hâlde wy moed by alles wat der bart
Hâlde wy betrouwen yn'e takomst
Dogge wy wat dien wurde moat?

Fanút de delling roppend nei ús Heare
Hy bliuwt deselde Hear en God
Freegjend om treast en om genede
Freegjend om in kear yn't minske-lot.

God, Hy bliuwt in God fan leafde
God, Hy bliuwt in God fan trou
Hy sil ús grif wer út de delling lûke
En mei' wy sizzen bliuwe
Hy is en bliuwt de Hear dy't ik betrou!

Gebet

 Muziek: Tot aan die dag. (Opw. 665)

Zegen

Volgende kerkdienst: Zondag 17 mei, **09.30** uur. 5^{de} zondag na Pasen.